

50 jaar Tijdschrift voor Psychiatrie!

In 2008 bestaat het *Tijdschrift voor Psychiatrie* 50 jaar. Dat is een respectabele leeftijd voor een wetenschappelijk tijdschrift en wij besteden er uitgebreid aandacht aan. Er komt, in navolging van het zilveren nummer bij het 25-jarig bestaan, dit jaar een gouden nummer uit. Hierin zullen prominente auteurs hun visie geven op de veranderingen gedurende de laatste 25 jaar in bepaalde gebieden van de psychiatrie. Tevens komt er een groot feest waarbij alle oud-redactieleden uitgenodigd zullen worden.

Als cadeau voor de lezers willen wij alle nummers van het TvP vanaf het eerste nummer in 1958 op het web zetten.

Ten slotte wil ik stilstaan bij de wijzigingen in de redactie. Ten eerste het vertrek van Bernard Sabbe per 1 januari 2008. Bernard was lid van de kernredactie en had de functie van boekenredacteur. Het was een functie die bij hem paste gezien zijn enorme belesenheid en liefde voor boeken, en zijn zuivere gevoel voor taal. De centimeters dikke juli- en decembernummers waren grotendeels zijn werk en zijn laatste 'wapenfeit' zijn de kleurenafbecdingen van de boeken naast de recensies. Bernard heeft vele andere functies, onder meer voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en hoogleraar in Antwerpen, maar bovenal is hij een warm mens met een ontwapende vorm van humor. Ik zal hem missen.

Ik wil ook vier nieuwe redacteurs verwelkomen die in de loop van 2007 bij de redactie zijn gekomen: René Keet, verbonden aan GGZ Noord-Holland Noord te Alkmaar; Geert Dom, werkzaam bij PC Broeders Alexianen, sector Verslavingsbehandeling te Boeichout; Moniek Thunnissen, op dit moment de enige vrouwelijke A-opleider in Nederland en werkzaam in GGZ Westelijk Noord-Brabant; en Rudi Vermote, psychoanalyticus en werkzaam in het Universitair Psychiatrisch Centrum te Kortenberg. Ik heet hen van harte welkom en wens hun en alle lezers een goed 2008.

P.N. VAN HARTEN, hoofdredacteur